

TIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR (A)

EERSTE LEZING (Hos 6, 3-6)

Uit de Profeet Hosea: Ja, wij willen de Heer kennen, ernaar jagen Hem te kennen. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang. Dan komt Hij tot ons als de regen, als de late regen, die het land besproeit. Wat zal Ik u aandoen, o Efraim? Wat zal Ik u aandoen, o Juda? Immers uw liefde is als een morgen wolk, en als een dauw die in de vroege vergaat. Daarom heb Ik er door de profeten op ingehouwen, heb Ik hen gedood door de woorden mijns monds. De oordelen over u waren een doorbrekend licht. Want in liefde heb Ik behagen en niet in slachtoffer, in kennis van God en niet in brandoffers.

TUSSENZANG (Ps 50)

De Heer, de God der goden, spreekt
Hij roept de aarde van het oosten tot het westen.
Niet om uw offers berisp Ik u;
uw brandoffers toch zijn bestendig voor Mij.

Indien Ik honger had, zou Ik het u niet zeggen,
want Mij behoort de wereld en haar volheid.
Eet Ik soms stierenvlees, of drink Ik bokkebloed?

Offer Gode lof en betaal
de Allerhoogste uw geloften;
Roep Mij aan ten dage der benauwdheid,
ik zal u redden en gij zult Mij eren.

TWEEDE LEZING (Rom 4-18-25)

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome.

Broeders en zusters: Tegen alle hoop in heeft Abraham gehoopt en geloofd, dat hij een vader van vele volken zou worden, volgens hetgeen gezegd was: Zo zal uw nageslacht zijn. En zonder te verflauwen in het geloof heeft hij opgemerkt, dat zijn eigen lichaam verstorven was, daar hij ongeveer honderd jaar oud was, en dat Sara's moederschoot was gestorven; maar aan de belofte Gods heeft hij niet getwijfeld door ongelooft, doch hij werd versterkt in zijn geloof en gaf Gode eer, in de volle zekerheid, dat Hij bij machte was hetgeen Hij beloofd had ook te volbrengen. Daarom ook werd het hem gerekend tot gerechtigheid. Echter niet om zijnentwil alleen werd geschreven: het werd hem toegerekend, maar ook om onzent wil, wie het zal worden toegerekend, ons, die ons geloof vestigen op Hem, die Jezus, onze Heer, uit de doden opgewekt heeft, die is overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging.

EVANGELIE (Mt 9, 9-13)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.

En vandaar verder gaande zag Jezus iemand bij het tolhuis zitten, Matteus genaamd, en Hij zeide tot hem: Volg Mij. En hij stond op en volgde Hem. En het geschiedde toen Hij in het huis aanlag, zie, vele tollenaars en zondaars kwamen en lagen mede aan met Jezus en zijn discipelen. En toen de Farizeeën dit zagen, zeiden zij tot zijn discipelen: Waarom eet uw meester met de tollenaars en zondaars? Hij hoorde het en zeide: Zij, die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig maar zij, die ziek zijn. Gaat heen en leert, wat het betekent: Barmhartigheid wil Ik en geen offerande; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.