

## TWEEËNTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR (A)

### EERSTE LEZING (Jer 20, 7-9)

Uit de Profeet Jeremia.

Der profeet Jeremia bad als volgt: “Her God, Gij hebt mij overreed, en ik heb mij laten overreden; Gij zijt mij te sterk geweest en hebt overmacht. Ik ben tot een bespottung geworden de ganse dag, allen honen zij mij. Want telkens wanneer ik spreek, moet ik het uitschreeuwen, van geweld en onderdrukking roepen; want het woord des Heren is mij geworden tot smaad en spot de ganse dag. Maar zeide ik: Ik wil aan Hem niet denken en in zijn naam niet meer spreken, dan werd het in mijn hart als brandend vuur, opgesloten in mijn gebeente; wel matte ik mij af om het in te houden, maar ik kon het niet.

### TUSSENZANG (Ps 63)

O God, Gij zijt mijn God,  
U zoek ik, mijn ziel dorst naar U,  
mijn vlees smacht naar U,  
in een dor en dorstig land, zonder water.

Zo heb ik U in het heiligdom aanschouwd, ziende uw sterkte en uw heerlijkheid.  
Want uw goedertierenheid is beter  
dan het leven; mijn lippen zullen U roemen.

Zo wil ik U prijzen mijn leven lang,  
in uw naam mijn handen opheffen.  
Als met vet en merg word ik verzadigd,  
mijn mond looft met jubelende lippen.

Want Gij zijt mij een hulp geweest,  
in de schaduw van uw vleugelen jubel ik.  
Mijn ziel is aan U verkleefd,  
uw rechterhand houdt mij vast.

**TWEEDE LEZING (Rom 12, 1-2)**

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome.

Broeders en zusters. Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij mocht erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomen.

**EVANGELIE (Mt 16, 21-27)**

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.

Van toen aan begon Jezus Christus zijn discipelen te tonen, dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel lijden van de zijde der oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derden dage opgewekt worden. En Petrus nam Hem terzijde en begon Hem te bestraffen, zeggende: Dat verhoede God, Heer, dat zal U geenszins overkomen! Doch Hij keerde Zich om en zeide tot Petrus: Ga weg, achter Mij, satan; gij zijt Mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij. Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden. Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns Vaders, met zijn engelen, en dan zal Hij een ieder vergelden naar zijn daden.