

ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR (B)

EERSTE LEZING (Lev 13, 1-2.45-46)

Uit het boek Leviticus.

De HEER sprak tot Mozes en Aäron: `Heeft iemand een gezwel, uitslag of een vlek op zijn huid en het gaat lijken op huidziekte, dan moet men hem bij de priester Aäron of bij een van zijn zonen brengen. Iemand die aan huidziekte lijdt, moet in gescheurde kleren lopen en zijn haren los laten hangen. Hij moet zijn baard bedekken en roepen: `Onrein, onrein!" Zolang de ziekte duurt is hij onrein; hij moet apart wonen en buiten het kamp blijven.

TUSSENZANG (Ps 32)

Gelukkig de mens
van wie een misstap is vergeven,
en van wie de zonde is toegedekt.
Gelukkig de mens
wiens zonde de HEER niet aanrekent,
van wie het geweten tot rust is gekomen.

Toen heb ik mijn zonden bekend,
niet langer mijn schuld toegedekt,
ik dacht: `Ik ga mezelf beschuldigen
en mijn misstappen aan de Heer belijden',
en zonder uitstel hebt U al mijn schulden en al mijn zonden vergeven.

Rechtvaardigen, wees opgetogen om de HEER
en zing een lied, oprechten van hart.

TWEEDE LEZING (1 Kor 10,31-11,1)

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte.

Of u dus eet of drinkt, of wat dan ook doet, doe alles tot eer van God. Geef geen aanstoot, noch aan Joden noch aan Grieken noch aan Gods kerk. Ook ik tracht allen zoveel mogelijk ter wille te zijn, en zoek niet mijn eigen voordeel, maar dat van anderen, opdat allen gered worden. Wees mijn navolgers, zoals ik het ben van Christus.

EVANGELIE (Mc 1, 40-45)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.

In die tijd kwam er een melaatse op Jezus af, die om hulp vroeg. Hij viel op zijn knieën en zei: 'Als U wilt, kunt U me rein maken.' Diep ontroerd stak Hij zijn hand uit en raakte hem aan. 'Ik wil het, word rein', zei Hij. Meteen verdween zijn melaatsheid, en hij werd rein. Bars stuurde Hij hem meteen weg, met de woorden: 'Zorg dat u er met niemand over praat, maar ga u aan de priester laten zien en breng als offer voor uw reiniging wat Mozes voorgeschreven heeft; dat zal hun het bewijs leveren.' Maar eenmaal vertrokken, begon hij volop te verkondigen en dit verhaal rond te vertellen, zodat Jezus niet meer openlijk in een stad kon komen, maar buiten bleef op eenzame plaatsen. En ze kwamen overal vandaan naar Hem toe.