

VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR (B)

EERSTE LEZING (Am 7, 1 2-15)

Uit de Profet Amos.

In die tij zei Amasja (de priester van Betel) tot Amos: Ziener, maak dat u wegkomt! Verdwij naar Juda en verdien daar uw brood maar met profeteren! Hier in Betel mag u niet meer profeteren, want dit heiligdom is van de koning en dit gebouw is van het rijk.' Amos antwoordde Amasja: 'Ik ben geen profet of lid van een profetengilde, ik ben veehoeder en vijgenkweker. Maar de HEER heeft mij achter mijn beesten weggehaald en de HEER heeft mij gezegd: 'Ga als profet naar mijn volk Israël.'

TUSSENZANG (Ps 85)

Ik wil aanhoren wat God tegen ons zegt,
hoe de HEER spreekt over vrede
tot het volk, tot zijn getrouwen.
Laten ze niet in dwaasheid hervallen!

Zijn redding is nabij voor degenen
die Hem vrezen:
zijn glorie woont in ons land.
Liefde en trouw ontmoeten elkaar,
heil en vrede omhelzen elkaar.

Trouw ontkiemt uit de aarde,
rechtvaardigheid daalt neer uit de hemel.
En de HEER schenkt almaar zegen,
en onze aarde geeft vruchten in overvloed.
Rechtvaardigheid is zijn heraut,
zij gaat voor Hem uit waar Hij komt.

TWEEDE LEZING (Ef 1, 3-14)

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efese.

Broeders en zusters, Gezegend is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelse regionen in Christus heeft gezegend met elke geestelijke zegen. Want in Hem heeft Hij ons uitgekozen, al voor de grondlegging van de wereld, om heilig en vlekkeloos voor Hem te staan in liefde. Hij heeft ons voorbestemd om zijn kinderen te worden door Jezus Christus, volgens zijn wilsbesluit, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee Hij ons begiftigd heeft in de geliefde. In Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de zonden, dankzij zijn rijke genade. Daarmee heeft Hij ons overladen in al zijn wijsheid en inzicht. Want Hij heeft ons het geheim van zijn wil bekend gemaakt, overeenkomstig het besluit dat Hij in Christus had genomen, ter verwezenlijking van de volheid^o van de tijden: alles in Christus onder één hoofd samen te brengen, alles in de hemelse regionen en alles op aarde, in Hem. In Hem hebben wij ook ons erfdeel ontvangen, daartoe voorbestemd door de beslissing van Hem die alles tot stand brengt naar zijn wilsbesluit, opdat wij, die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gevestigd, tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn. In Hem hebt ook u het woord van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding; in Hem bent u ook tot het geloof gekomen; u bent verzegeld^o met de beloofde heilige Geest, het voorschot op onze erfenis, tot verlossing van het volk dat Hij zich verworven heeft, en tot lof van zijn heerlijkheid.

EVANGELIE (Mc 6, 7-13)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.

In die tijd riep Jezus de twaalf bij zich, en begon hen twee aan twee uit te zenden, en Hij gaf hun macht over de onreine geesten. Hij gebod hun om niets mee te nemen voor onderweg dan een stok - geen brood, geen reistas, geen geld in de beurs - wel sandalen aan te doen, maar geen twee stel kleren aan te trekken. Hij zei tegen hen: 'Als je bij iemand onderdak krijgt, blijf daar dan tot je weer verder reist. En als je ergens niet ontvangen wordt, en ze luisteren niet naar jullie, ga daar dan weg, en stamp het zand van je voeten: een getuigenis tegen hen!' Ze gingen op weg en riepen op tot bekering. Ze dreven veel demonen uit, zalfden veel zieken met olie en genazen hen.