

H.JOSEF (C)

EERSTE LEZING (2Sam 7,4-5.12-14.16)

Uit het tweede Boek Samuel.

In die dagen het woord van de HEER gericht tot Natan: `Zeg tegen mijn dienaar David: ` `Zo spreekt de HEER: U wilt voor Mij een huis bouwen en Mij daarin laten wonen? Als uw dagen geteld zijn en u bij uw vaderen rust, zal Ik de zoon die u verwekt, hoog verheffen en zijn koninklijke macht instandhouden. Hij zal een huis bouwen ter ere van mijn naam en Ik zal zijn koninklijke macht voor altijd instandhouden. Ik zal een vader voor hem zijn en hij zal mijn zoon zijn. Zo zullen uw huis en uw koninklijke macht blijven bestaan voor altijd; uw troon staat voor eeuwig vast." '

TUSSENZANG (Ps 89)

Wat de liefde van de HEER heeft gedaan,
daarvan wil ik zingen, steeds weer,
van uw trouw getuigen voor alle generaties.
En dit zijn uw eigen woorden:
`Mijn liefde is een blijvend onderpand,
mijn trouw staat vast als de hemel.

Ik sloot een verbond met de man van mijn keus,
David, mijn dienaar, heb Ik gezworen:
Ik vestig voor altijd uw dynastie,
voor uw troon sta Ik borg
van generatie op generatie.'

Hij roept tot Mij: ` `Mijn vader bent U,
mijn God en de rots die mij redt."
Voor altijd bewaar Ik mijn liefde voor hem,
Ik blijf mijn verbond met hem trouw.

TWEEDE LEZING (Rm 4, 13. 16-18. 22)

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome.

Broeders en zusters, Ook de belofte aan Abraham en zijn nakomelingen dat zij de wereld zouden erven, steunt niet op de wet maar op de gerechtigheid van het geloof. Daarom hangt het af van het geloof, opdat het genade is en de belofte verzekerd is voor heel het nageslacht, niet alleen voor hen die de wet hebben ontvangen, maar voor allen die het geloof navolgen van Abraham, ons aller vader. Over hem staat immers geschreven: *Ik heb u vader gemaakt van vele volken*. Hij is dit ten overstaan van God in wie Hij heeft geloofd, die de doden levend maakt en die wat niet bestaat in het aanzijn roept. Tegen alle hoop in heeft hij gehoopt, en hij heeft geloofd dat hij vader zou worden van vele volken, zoals hem gezegd was: *Zo talrijk zal uw nageslacht zijn*. Daarom werd het hem als gerechtigheid aangerekend.

EVANGELIE (Mt 1, 16, 18-21. 24a)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.

Jakob was de vader van Jozef, de man van Maria; uit haar is Jezus geboren, die Messias genoemd wordt. De herkomst van Jezus Christus was deze. Zijn moeder Maria was verloofd met Jozef, en voordat ze bij elkaar gingen wonen, bleek zij zwanger te zijn van de heilige Geest. Jozef, haar man, was een rechtvaardige. Omdat hij haar niet in opspraak wilde brengen, kwam hij op de gedachte om in stilte van haar te scheiden. Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer, die zei: `Jozef, zoon van David, wees niet bang uw vrouw Maria bij u te nemen, want wat bij haar tot leven is gewekt, is van de heilige Geest. Ze zal een zoon krijgen en u moet Hem de naam Jezus geven, want Hij is degene die zijn volk zal redden uit hun zonden. Toen Jozef uit zijn slaap wakker werd, deed hij zoals de engel van de Heer hem had opgedragen.