

## **TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR (C)**

### **EERSTE LEZING (Zach 12, 10-11)**

Uit de Profeet Zacharia.

Zo spreekt de Heer: Maar over het huis van David en de bevolking van Jeruzalem zal Ik een geest van mededogen uitstorten, die hen tot bidden brengt. Dan zullen zij opzien naar hem die zij doorstoken hebben, en vanwege hem een rouwklacht houden, zoals men rouwt over de enige zoon; zij zullen om hem klagen, zoals men klaagt om de eerstgeborene. Zoals de rouwklacht om Hadadrimmon in de vlakte van Megiddo, zo groot zal de rouwklacht in Jeruzalem zijn. In die dagen Daarna vertrok hij, volgde Elia en werd zijn dienaar.

### **TUSSENZANG (Ps 63)**

U bent mijn God, ik zoek naar U,  
mijn ziel heeft dorst naar U,  
mijn lichaam smacht naar U,  
dor als een land dat snakt naar water.

Zo kijk ik naar U uit in uw heiligdom,  
uw kracht en uw heerlijkheid  
wil ik aanschouwen.  
Uw liefde is mij liever dan leven,  
mijn lippen zingen van U.

Zo wil ik U prijzen mijn leven lang,  
met geheven handen uw naam herhalen.  
Dan heb ik de weelde die mijn hart begeert  
en juichen mijn lippen van U.

Want U bent altijd mijn helper geweest,  
in de schaduw van uw vleugels  
was ik opgetogen.  
Mijn ziel hangt aan U, wil dicht bij U zijn,  
uw rechterhand zal mij blijven vasthouden.

**TWEEDE LEZING (Gal 3, 26-29)**

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten.

Broeders en zusters, Want u bent allemaal kinderen van God door het geloof, in Christus Jezus. Want allemaal bent u in Christus gedoopt, met Christus bekleed. Er is geen Jood of Griek meer, er is geen slaaf of vrije, het is niet man en vrouw: u bent allemaal één in Christus Jezus. Maar als u bij Christus hoort, dan bent u ook nageslacht van Abraham, erfgenamen overeenkomstig de belofte.

**EVANGELIE (Lc 9,18-24)**

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.

Toen Jezus eens alleen aan het bidden was en zijn leerlingen bij Hem kwamen stelde Hij hun de vraag: 'Wie zeggen de mensen dat Ik ben?' Zij antwoordden Hem: 'Johannes de Doper, volgens anderen Elia, en weer anderen zeggen dat een van de oude profeten is opgestaan.' Daarop zei Hij hun: 'En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?' Petrus antwoordde: 'De Messias van God.' Hij verbood hun echter nadrukkelijk hierover met iemand te praten en zei: 'De Mensenzoon moet veel lijden, Hij moet door de oudsten, hogepriesters en schriftgeleerden worden verworpen en ter dood gebracht; en op de derde dag zal Hij worden opgewekt.' Met het oog op allen zei Hij: 'Als iemand achter Mij aan wil komen, laat hij dan met zichzelf breken, dagelijks zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen, maar wie zijn leven om Mij verliest, die zal het redden.'