

## **DRIEËNTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR (C)**

### **EERSTE LEZING (Wijsh 9, 13-18)**

Uit het boek Wijsheid.

Welke mens kent Gods raadsbesluit of wie vermoedt wat de Heer wil? Want armzalig is het denken van de stervelingen en wankel zijn onze overwegingen. Het vergankelijke lichaam bezwaart de ziel en de aardse tent is een last voor de geest met vele gedachten. Wij vermoeden amper de dingen op aarde; zelfs wat voor de hand ligt ontdekken wij maar met moeite: wie speurt er dan na wat er in de hemelen is? Wie zou uw raadsbesluit gekend hebben, als U de wijsheid niet had gegeven en uw heilige geest niet uit de hemel had gezonden? Zo zijn de paden recht gemaakt van degenen die de aarde bewonen; zo hebben de mensen geleerd wat U aangenaam is.

### **TUSSENZANG (Ps 90)**

Maar de mens voert U terug tot stof  
en zegt: `Keer terug, mensenkind.'  
En in uw ogen zijn duizend jaren  
als de dag van gisteren, voorbij,  
als een wake in de nacht, voorbij.

U maait hen weg in de slaap,  
als gras: in de ochtend nog welig,  
in de ochtend nog welig en fris,  
en 's avonds verwelkt en verdord.

Leer ons om de vluchtigheid te zien van ons leven,  
laat die wijsheid doordringen tot ons hart.  
Keer om, o Heer, waar wacht U nog op?  
Heb medelijden met uw dienaren.

Schenk in de ochtend uw rijkdom aan liefde  
en wij zingen van vreugde, elke dag opnieuw. Heer onze God, toon ons uw liefde:  
laat slagen waaraan onze handen beginnen.

**TWEEDE LEZING (Filémon 9-10.12-17)**

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan Filémon.

Dierbare, Hij die u schrijft, is Paulus, een oud man, nu bovendien een gevangene van Christus Jezus, en mijn verzoek betreft het kind dat ik hier in de gevangenis heb verwekt, Onesimus, Ik stuur hem terug naar u, hem, dat wil zeggen mijn hart. Ik voor mij had hem graag hier gehouden, zodat hij, als uw plaatsvervanger, voor mij zou kunnen zorgen in mijn gevangenschap voor het evangelie. Maar ik wil niets doen zonder uw instemming, opdat uw goedheid niet afgedwongen maar spontaan is. Misschien was dat wel de reden waarom hij een tijd lang bij u weg is geweest: dat u hem voorgoed terug zou krijgen, niet meer als slaaf, maar als veel meer dan een slaaf: als een geliefde broeder, speciaal voor mij, en des te meer voor u, als mens en als christen. Als u zich dus met mij verbonden voelt, verwelkom hem dan alsof ik het was.

**EVANGELIE (Lc 14, 25-33)**

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.

In die tijd trokken talloze mensen met Jezus mee. Hij richtte zich tot hen en zei: `Wie naar Mij toe komt, moet zijn vader en moeder, zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zusters, ja, zelfs zijn eigen leven verfoeien; anders kan hij geen leerling van Mij zijn. Hij moet zijn kruis dragen en Mij volgen; anders kan hij geen leerling van Mij zijn. Als een van u een toren wil bouwen, gaat hij er toch eerst eens voor zitten om de kosten te begroten, om te zien of hij het werk kan voltooien. Want anders, als hij wel het fundament legt maar de bouw niet kan afmaken, zal iedereen die het ziet hem uitlachen en zeggen: `Hij begon te bouwen, maar afmaken kon hij het niet." Of als een koning ten oorlog trekt tegen een andere koning, dan gaat hij er toch eerst eens voor zitten om te beraadslagen of hij sterk genoeg is om met tienduizend man op te trekken tegen de ander, die met twintigduizend man op hem afkomt. Als dat niet zo is stuurt hij, terwijl de ander nog ver weg is, een gezantschap naar hem toe om naar de vredesvoorwaarden te vragen. Zo moet ieder van u afstand doen van alles wat hij bezit; anders kan hij geen leerling van Mij zijn.