

ZEVENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR (C)

EERSTE LEZING (Hab 1,2-3; 2,2-4)

Uit de Profeet Habakuk.

Hoelang moet ik nog roepen Heer, terwijl Gij maar niet luistert?; schreeuw ik tot U; geweld! en Gij verlost niet? Waarom doet Gij mij ongerechtigheid zien, en aanschouwt Gij ellende? Ja, onderdrukking en geweld zijn voor mijn ogen, en er is twist, en tweedracht verheft zich. Toen antwoordde de Here mij; Schrijf het gezicht op en zet het duidelijk op tafelen, opdat men het in het voorbijlopen zal kunnen lezen. Want wel wacht het gezicht nog tot de bestemde tijd, maar het spoedt zich zonder falen naar het einde; als het vertoeft, verbeid het, want komen zal het gewis; uitblijven zal het niet. Zie, opgeblazen, niet recht, is zijn ziel in hem, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven.

TUSSENZANG (Ps 95)

Komt, laat ons jubelen voor de Here,
juichen ter ere van de rots onzes heils.
Laat ons met lofzang voor zijn aangezicht komen,
ter ere van Hem juichen bij snarenspeel.

Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons buigen,
knielen voor de Here, onze Maker;
Want Hij is onze God,
en wij zijn het volk dat Hij
weidt, de schapen zijner hand.
Och, of gij heden naar zijn stem hoordet!

Verhardt uw hart niet, gelijk bij Meriba,
gelijk ten dage van Massa, in de woestijn,
Toen uw vaders Mij verzochten,
Mij op de proef stelden,
ofschoon zij mijn werk hadden gezien.

TWEEDE LEZING (2 Tim 1, 6-8.13-14)

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timóteüs.

Dierbare, Om die reden herinner ik u eraan, de gave Gods aan te wakkeren, die door mijn handoplegging in u is. Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Heer of voor mij, zijn gevangene, maar wees mede bereid voor het evangelie te lijden in de kracht van God. Neem tot voorbeeld de gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt, in het geloof en de liefde, die in Christus Jezus is. Bewaar door de Heilige Geest, die in ons woont, het goede, dat u is toevertrouwd.

EVANGELIE (Lc 17, 5-10)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.

In die tijd zeiden de apostelen tot de Heer: Geef ons meer geloof. De Heer zeiden: Indien gij een geloof had als eendmosterdzaad, gij zoude tot deze moerbeiboomzeggen: Word ontworteld en in de zee geplant, en hij zou u gehoorzamen. Wie van u zal tot zijn slaaf, die voor hem ploegt of het vee hoedt, als hij van het land thuiskomt, zeggen: Kom terstond hier aan tafel? Zal hij niet veeleer tot hem zeggen: Maak mijn maaltijd gereed, schort uw kleren op en bedien mij, tot ik klaar ben met eten en drinken, en daarna kunt gij eten en drinken? Zal hij de slaaf soms danken, omdat hij deed wat hem bevolen was? Zo moet ook gij, nadat gij alles gedaan hebt wat u bevolen is, zeggen: Wij zijn onnutte slaven; wij hebben slechts gedaan, wat wij moesten doen.