

## ACHTENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR (C)

### EERSTE LEZING (2 Kon 5, 14-17)

Uit het tweede boek der Koningen.

Dus daalde hij af en dompelde zich zevenmaal onder in de Jordaan, naar het woord van de man Gods; en zijn lichaam werd weer gezond als het lichaam van een kleine jongen, en hij was rein. Daarop keerde hij terug tot de man Gods, hijzelf met zijn gehele gevolg; en bij hem gekomen, ging hij voor hem staan en zeiden: Zie, nu weet ik, dat er op de gehele aarde geen God is behalve in Israel. Neem dan een geschenk aan van uw dienaar. Maar hij zeiden: Zo waar de Heer leeft, in wiens dienst ik sta, ik neem niets aan. En, hoewel hij bij hem aandrong, dat hij iets zou aannemen, bleef hij weigeren. Toen zeiden Naaman: Indien dan niet, laat aan uw knecht een last aarde geven zoveel als een span muildieren kan dragen. Want uw knecht zal geen brandoffer of slachtoffer meer brengen aan andere goden dan aan de Heer.

### TUSSENZANG (Ps 98)

Zingt de Heer een nieuw lied,  
want Hij heeft wonderen gedaan,  
zijn rechterhand en zijn  
heilige arm gaf Hem zege;

De Heer heeft zijn heil bekendgemaakt,  
zijn gerechtigheid geopenbaard  
voor de ogen der volken;

Hij heeft gedacht aan zijn  
goedertierenheid en aan  
zijn trouw jegens het huis Israels;  
alle einden der aarde hebben aanschouwd het heil van onze God.

Juicht de Heer, gij ganse aarde,  
breekt uit in gejubel en psalm zingt.

**TWEEDE LEZING (2 Tim 2, 8-13)**

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timóteüs.

Dierbare, Gedenk, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het geslacht van David, naar mijn evangelie, waarvoor ik kwaad lijd en zelfs boeien draag als een misdadiger. Maar het woord van God is niet geboeid. Om deze reden wil ik alles verdragen, om de uitverkorenen, opdat ook zij het heil in Christus Jezus verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. Het woord is betrouwbaar: immers, indien wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven; indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen heersen; indien wij Hem zullen verloochenen, zal ook Hij ons verloochenen; indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw, want Zichzelf verloochenen kan Hij niet.

**EVANGELIE (Lc 17, 11-19)**

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.

Op zijn reis naar Jeruzalem, trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. En toen Hij een zeker dorp binnenging, kwamen Hem tien melaatse mannen tegemoet, die op een afstand bleven staan. En zij verhieven hun stem en zeiden: Jezus, Meester, heb medelijden met ons. En Hij zag hen aan en zeiden tot hen: Gaat heen, toont u aan de priesters. En het geschiedde, terwijl zij heengingen, dat zij gereinigd werden. En een van hen keerde terug, toen hij zag, dat hij genezen was, met luider stem God verheerlijkende, en hij wierp zich op zijn aangezicht voor zijn voeten om Hem te danken. En dit was een Samaritaan. En Jezus antwoordde en zei: Zijn niet alle tien rein geworden? Waar zijn de negen anderen? Waren er dan geen anderen om terug te keren en God eer te geven, dan deze vreemdeling? En Hij zei tot hem: Sta op, ga heen, uw geloof heeft u behouden.