

VIJFDE ZONDAG VAN PASEN (C)

EERSTE LEZING (Hand 14, 21-27)

Uit de Handelingen der Apostelen.

In die dagen keerden Paulus en Barnabas terug naar Lystra, naar Ikonium en naar Antiochië, waar ze de leerlingen bemoedigden. Ze spoorden hen aan bij het geloof te blijven, en zeiden dat wij door veel ellende heen moeten om het koninkrijk van God binnen te gaan. In iedere gemeente wezen ze oudsten aan, en na bidden en vasten bevalen ze hen aan bij de Heer, op wie ze vertrouwden. Na een tocht door Pisidië kwamen ze in Pamfylië, predikten het woord in Perge en reisden naar Attalia aan de kust. Vandaar gingen ze per schip naar Antiochië, waar ze destijds aan Gods gunst waren toevertrouwd voor het werk dat ze inmiddels volbracht hadden. Na aankomst riepen ze de gemeente bijeen en deden verslag van wat God met hen gedaan had, en dat Hij voor de heidenen de deur voor het geloof had geopend.

TUSSENZANG (Ps 145)

De Heer is genadig, barmhartig,
geduldig en in liefde groot.
De Heer is goed voor alles en iedereen,
barmhartig voor alles wat Hij heeftgemaakt.

En wat U gemaakt hebt is U dankbaar, Heer,
uw vrome mensen zegenen uw naam.
Zij spreken van uw prachtige koningschap,
maken melding van uw machtige daden.

Zo weten de mensenkinderen
hoe machtig U bent,
hoe groot uw pracht en koningschap.
Uw koningschap is voor alle tijden,
uw heerschappij voor alle generaties.

TWEEDE LEZING (Apok 21, 1-5)

Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes.

Ik, Johannes, zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; de eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen en de zee^o bestond niet meer. Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, vanuit God uit de hemel neerdalen, gereed als een bruid die zich voor haar man heeft getooid. Toen hoorde ik een luide stem, die vanaf de troon riep: 'Dit is de tent van God bij de mensen! Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn, en Hij, God-met-hen, zal hun God zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen, en de dood zal niet meer bestaan; geen rouw, geen geweent, geen smart zal er zijn, want al het oude is voorbij.' En Hij die op de troon zetelt, zei: 'Zie, Ik maak alles nieuw.'

EVANGELIE (Joh 13, 31-35)

Uit het heilig evangelie van onze Jezus Christus volgens Johannes.

In die tijd zei Jezus tot de leerlingen 'Nu wordt de Mensenzoon verheerlijkt, en in Hem wordt God verheerlijkt. En als God wordt verheerlijkt in Hem, verheerlijkt God ook Hem bij zichzelf; ja, nu gaat Hij Hem verheerlijken. Kinderen, nog maar kort zal Ik bij jullie zijn. Ik geef jullie een nieuw^o gebod: dat je elkaar liefhebt. Met de liefde die Ik jullie heb toegedragen, moeten jullie ook elkaar liefhebben. Daaraan zal iedereen kunnen zien dat jullie leerlingen van Mij zijn: als jullie onder elkaar de liefde bewaren.'